

Τι σου κάνει ένα ψάρι!

Άννα Κοτζιήκα

Γυμνάσιο Ακροπόλεως

Τμήμα Β1

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:
Κωνσταντίνα Χατζηδημητρίου

Στο κωμικογράφημα αυτό αναδεικνύονται μερικά γνωστά αστεία περιστατικά του αρχαίου κυνικού φιλοσόφου Διογένη (κύων είναι ο σκύλος). Ο Διογένης παρομοιάζεται έτσι, επειδή ζούσε απλά, κυνικά και η απλότητα ήταν πολύ σημαντική για τον κόσμο τότε. Οι ιστορίες αυτές, παρέμειναν γνωστές λόγω του έξυπνου χιούμορ που περιέχουν και διότι τονίζουν τον αστείο και ταυτόχρονα πηγαίο χαρακτήρα του φιλοσόφου Διογένη.

Ο Πλάτων και ο Διογένης συναντιούνται τυχαία στον δρόμο τους. Ο Πλάτων και ο Διογένης ήταν προσκεκλημένοι για φαγητό στο σπίτι του τυράννου αριστοκράτη Διονύσιου. Ο Πλάτων γνωρίζοντας ότι είχε προσκληθεί και ο Διογένης για φαγητό και ότι δεν είχε εμφανιστεί για δείπνο στον Διονύσιο, πειράζει τον Διογένη για την ώρα και την ποιότητα

του φαγητού που έτρωγε. Ο Διογένης βέβαια, χωρίς να νιώθει τύψεις, ανταποδίδει το πείραγμα στον Πλάτωνα με έναν πολύ έξυπνο τρόπο! Αφού φεύγει ο Πλάτων, ο Διογένης παρατηρεί ότι ο Αναξιμένης βρίσκεται εκεί κοντά του. Έτσι αποφασίζει να πάει να ακούσει τον λόγο του τρώγοντας ταυτόχρονα εκεί. Μόλις φτάνει όμως εκεί, όλα τα βλέμματα γυρίζουν πάνω του αγνοώντας και διαλύοντας ταυτόχρονα τη σημαντική ομιλία του Αναξιμένη, μόνο και μόνο για ένα τιποτένιο μπαγιάτικο ψάρι!

Δυστυχώς, όμως, ένας φαλακρός άνδρας από το κοινό βρίζει τον Διογένη, προφανώς ενοχλημένος από την πράξη του Διογένη να ενοχλήσει τον ρήτορα Αναξιμένη. Ο φιλόσοφος, όμως, δεν χάνει την ψυχραιμία του, αλλά ούτε και την ευκαιρία να σχολιάσει με χιούμορ το φαλακρό κεφάλι εκείνου του άνδρα!



Τι σου κάνει ένα ψάρι!!!



Πηγή:

Αἴσωπος, Διογένης καὶ φαλακρός, μετάφρ. Ι.Μ. Κωνσταντάκος

Διογένης ὁ κυνικός φιλόσοφος λοιδορούμενος ὑπό τινος φαλακροῦ εἶπεν· «ἐγὼ μὲν οὐ λοιδορῶ, μὴ γένοιτο. ἐπαινῶ δὲ τὰς τρίχας, ὅτι κρανίου κακοῦ ἀπηλλάγησαν».

Μια φορά κάποιος φαλακρός περιγελοῦσε τον Διογένη, τον γνωστό Κυνικό φιλόσοφο. Ο Διογένης, ὅμως, τον συγκύρισε κατάλληλα: «Εγώ, αγαπητέ, δεν θα σε βρίσω μακριά από μένα τέτοιο πράγμα. Εγώ έχω μονάχα επαίνους — επαίνους για τα πρώην μαλλιά σου, εννοείται, που σηκώθηκαν και έφυγαν από τέτοια ξεκουτιασμένη κούτρα».

