



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



Chairmanship of Cyprus
Council of Europe
November 2016 - May 2017
Présidence de Chypre
Conseil de l'Europe
novembre 2016 - mai 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

**Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
δρ. Κυπριανού Λούη,
στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το μάθημα των Λατινικών**

**Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 , Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία
Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, Λύκειο Πολεμιδιών, Λεμεσός**

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω το σημερινό Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το μάθημα των Λατινικών στο Λύκειο, που συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Είναι η πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια που πραγματοποιείται επιμόρφωση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και η σημασία της είναι μεγάλη.

Η λατινική γλώσσα, όπως και η αρχαία ελληνική, είχαν ανέκαθεν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και της Ελλάδας εξέχουσα θέση. Είναι γλώσσες συγγενείς και ανήκουν και οι δύο στην Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Από νωρίς η Ρώμη ήρθε σε επαφή με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της και επηρεάστηκε καταλυτικά σε όλους τους τομείς της ζωής. Τον 8^ο π.Χ. αιώνα υιοθετήθηκε το ελληνικό αλφάβητο από τους Ρωμαίους, ενώ 500 χρόνια αργότερα γεννήθηκε η ρωμαϊκή λογοτεχνία από τον Λίβιο Ανδρόνικο, έναν Έλληνα απελεύθερο από τον Τάραντα, που οργάνωνε στη Ρώμη παραστάσεις θεάτρου με έργα ελληνικά διασκευασμένα στα λατινικά και μετέφραζε Όμηρο. Με την κατάκτηση της Ελλάδας οι Ρωμαίοι ήρθαν ακόμα πιο κοντά στον ελληνικό πολιτισμό, και κάθε καλλιεργημένος Ρωμαίος όφειλε να έχει σπουδάσει στην Αθήνα και να γνωρίζει άπταιστα την ελληνική.

Η συμπόρευση της ρωμαϊκής πνευματικής ζωής με την ελληνική είχε διπλό όφελος. Αφενός ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός επέδρασε καταλυτικά στη Ρώμη, και αφετέρου, όταν αργότερα ο ελληνικός κόσμος παρήκμασε και κατέρρευσε, η λατινική γλώσσα και πνευματική παραγωγή παρέλαβε και διέσωσε την ελληνική κληρονομιά και τη διέδωσε στη Δύση. Η αρχαία ελληνική και η λατινική φιλολογία αποτελούν τα κλασικά γράμματα και το θεμέλιο της ανθρωπιστικής παιδείας, και είναι αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας εδώ και πολλούς αιώνες στα καλύτερα πανεπιστήμια και σχολεία στην Ευρώπη και Αμερική.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και αναβάθμισε τις κλασικές σπουδές στη Μέση Εκπαίδευση. Το μάθημα των Λατινικών εντάχθηκε και πάλι στα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και στα επιλεγόμενα της κατεύθυνσης Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Επίσης τα Λατινικά έγιναν και πάλι υποχρεωτικό μάθημα πρόσβασης στους συναφείς κλάδους σπουδών των διαφόρων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Κύπρου και Ελλάδας (Φιλοσοφικές Σχολές, Νομική, Θεολογία) και επιλεγόμενο σε άλλους. Το σημερινό Σεμινάριο είναι το πρώτο μιας σειράς Σεμιναρίων, που στοχεύουν στην ενίσχυση των φιλόλογων στη συνολική προσέγγιση του μαθήματος και σε καλές πρακτικές διδασκαλίας, πάντοτε στο πλαίσιο των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας.

Συγχαίρω τους Επιθεωρητές Φιλολογικών Μαθημάτων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την πρωτοβουλία και υλοποίηση της διοργάνωσης, κι εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Σεμιναρίου.