



μνημειακή τέχνη  
2008 - 2009

**ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ**





# Τα αηδόνια στο Ζακάκι

«Τα αηδόνια δεν σ' αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες»  
“Ελένη”  
Γ. Σεφέρη

Καθηγήτρια: Χριστίνα Κωνσταντίνου



Το έργο είναι εμπνευσμένο από το στίχο “Τα αηδόνια δεν σ’ αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες” του ποιήματος “Ελένη” του Γ. Σεφέρη.

Αποτελείται από 24 γύψινα ανάγλυφα 60εκ.Χ60εκ. Η διαδικασία αρχίζει με την ανάμειξη καλλιτεχνικού γύψου με νερό ο οποίος μπαίνει σε ξύλινα καλούπια που αφήνονται να στεγνώσουν. Στο πρώτο στάδιο σχεδιάζεται με εργαλεία χάραξης το περίγραμμα του σχεδίου, ενώ μετά ο γύψος αφαιρείται από τις επιφάνειες. Στη διαδικασία χάραξης φαίνονται οι λεπτομέρειες στο ανάγλυφο αποτέλεσμα. Τέλος τα ανάγλυφα ζωγραφίζονται και τοποθετούνται με γόμα μονοκοτούρα στο τοίχο του σχολείου.





Η ομάδα που δούλεψε στο έργο:  
Καραγκάσεβα Νίνα, Πασιουρτίδης Ανδρέας,  
Κωνσταντίνου Γεωργία, Λιασή Σέργια,  
Μαρία-Ελενα Τσαγγαρίδου, Χριστοφή  
Μαρίνα, Βλάχου Σοφία, Λάμπρου Σαββίνα,  
Σάββα Ελλάδα, Ραφαήλ Παναγή, Κονναρής  
Κωνσταντίνος, Χρίστου Χαρά, Τσιορολής  
Γιώργος, Χριστοδούλου Χρυσάνθη,  
Χατζηπαναγή Άντρος, Τρικούπη Παναγιώτα,  
Μιχαήλ Μελίνα, Κικιλασβίλι Δημήτριος,  
Ονησιφόρου Έμιλυ, Γιάγκου Αλίκη,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ  
2008-2009



# Τοιχογραφίες στο Ζακάκι

Καθηγήτρια: Χριστίνα Κωνσταντίνου