

## Η φιλία ανάμεσα στα δημιουργήματα του Καλλικράτη και του Φειδία



Μόλις βασίλευσε ο ήλιος οι δύο από τις έξι Καρυάτιδες που κοσμούσαν τον Παρθενώνα, άρχισαν να συνομιλούν:

-«Αχ! Πόσο θα 'θελα να ταξίδεψα σ' όλο τον κόσμο...», ξεφύσησε η Καλλιόπη νοσταλγικά.

-«Και το συζητάς... Αν βρεθεί ποτέ στο δρόμο μας μια τέτοια ευκαιρία, πρέπει να την αρπάξουμε απ' τα μαλλιά και να μην την

αφήσουμε να φύγει! Σίγουρα θα περνούσαμε τέλεια μαζί, γυρίζοντας τον κόσμο!!!», είπε αποφασιστικά και χωρίς δεύτερη σκέψη η Ουρανία.

Ξαφνικά, ένας πάμπλουτος άνδρας, Λόρδος Έλγιν το όνομά του, πλησίασε έναν Τούρκο στρατιώτη, που φύλαγε τον Παρθενώνα και του είπε εμπιστευτικά:

-«Εγώ θα πάω, δήθεν τάχα μου να κατεβάσω μια Καρυάτιδα, για να την προστατεύσω από την κακοκαιρία. Στην πραγματικότητα, όμως, θα την πάρω μαζί μου στην Αγγλία, για να κοσμήσω το Βρετανικό Μουσείο! Εννοείται πως για αυτή μας τη συμφωνία θα πληρωθείς, και μάλιστα αδρά!»

Ο στρατιώτης, μη μπορώντας να αντισταθεί στο ποσό που του υποσχέθηκε ο Λόρδος, δέχθηκε λέγοντάς του:

-«Κανένα πρόβλημα!... Κατέβασε ό,τι θες! Αρκεί να γίνουν όλα στα κρυφά, ώστε να μην μας πάρουν είδηση οι Έλληνες, γιατί... τη βάψαμε!»

Οι Καρυάτιδες δεν πίστευαν στα αυτιά τους... Αυτή ήταν η ευκαιρία που έψαχναν. Άρχισαν να σκέφτονται τα ονειρεμένα ταξίδια που θα κάνουν, τους νέους πολιτισμούς που θα γνωρίσουν, τις ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες, με τις οποίες θα συναναστραφούν...

Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η λογομαχία μεταξύ τους, αφού τόση ήταν η επιθυμία τους για εξορμήσεις, που ξέχασαν τη φιλία που τις ένωνε εδώ και αιώνες!

-«Τι ωραία, τι ωραία, θα γίνω μια πολυταξιδεμένη Καρυάτιδα, όπως ονειρευόμουν!», αναφώνησε η Καλλιόπη με ένα σαρκαστικό ύφος.

## Κατηγορία Α': Εικονογραφημένη ιστορία (σε μορφή κόμικ)

## Α' ΒΡΑΒΕΙΟ

-«Μην κάνεις όνειρα... Ποιος σου 'πε πως θα πάρει εσένα;», είπε όλο παράπονο η Ουρανία.

-«Πιστεύεις πως θα πας εσύ;», γέλασε η Καλλιόπη.

-«Τι υπονοείς, πως είσαι πιο περικαλλής από εμένα;», ανέφερε θυμωμένη η Ουρανία, που ήταν έτοιμη να εκραγεί σαν μπαλόνη από τα νεύρα της.

-«Συ είπας!», φώναξε η Καλλιόπη γεμάτη υπερηφάνεια.

Τον τσακωμό τους διέκοψε το συνεργείο των Οθωμανών, που κατέβασε προσεχτικά την Καλλιόπη απ' τον Παρθενώνα και την έβαλε στο πλοίο με προορισμό τη Βρετανία.

-«Λοιπόν, σε περιμένει ένα λαμπρό μέλλον! Σε λίγες μέρες, θα κοσμείς ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά ιδρύματα όλου του πλανήτη!», αποκρίθηκε ο Έλγιν, καθώς στεκόταν στο κατάστρωμα του πλοίου.

Η Καλλιόπη άκουγε τα λόγια του Λόρδου και ένα κύμα αισιοδοξίας, χαράς και ανυπομονησίας την κατέκλυσε.

Φθάνοντας, κατάλαβε πως έκανε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της, που άφησε τη φίλη της πίσω και ήρθε μόνη της στην ξενιτεία, όμως ήταν πια πολύ αργά, για να αλλάξει τις βλέψεις της.

-«Ζῆν ἀκινδύνως, τοῖς μὲν ἐχθροῖς ἀπίστει, τοῖς δὲ φίλοις πίστευε καὶ συντήρει.»-, αναφώνησε με βαριά καρδιά.

Πού να 'ξερε πως μετά από τόσα χρόνια, θα εξακολουθούσε να μένει μακριά από την πατρίδα της κι από την αγαπημένη της φίλη...





**Πηγή:****Αἴσωπος, Βόες τρεῖς καὶ λέων**

Ἐνέμοντο μετ' ἀλλήλων τρεῖς ἀεὶ βόες. Λέων δὲ τούτους φαγεῖν θέλων διὰ τὴν αὐτῶν ὁμόνοιαν οὐκ ἠδύνατο· ὑπούλοις δὲ λόγοις διαβαλὼν ἐχώρισεν ἀπ' ἀλλήλων, καὶ τότε ἕνα ἕκαστον αὐτῶν μεμονωμένους εὐρῶν κατεθοινήσατο.

[Ὅτι], εἰ θέλεις μάλιστα ζῆν ἀκινδύνως, τοῖς μὲν ἐχθροῖς ἀπίστει, τοῖς δὲ φίλοις πίστευε καὶ συντήρει.

Ἦταν τρία βόδια που πάντα ἔβοσκαν μαζί. Ἐνα λιοντάρι τα εἶχε βάλει στο μάτι, ἀλλὰ δεν μπορούσε να επιτεθεί, ἐξαιτίας του στενοῦ δεσμοῦ που εἶχαν μεταξύ τους. Μίλησε ὅμως ὑπούλα σ' αὐτά και τα ἔπεισε να χωριστοῦν και να πάνε να βόσκουν σε διαφορετικά μέρη. Τότε, καθὼς τα βόδια ἔβοσκαν μόνα τους, το λιοντάρι ἐπιτέθηκε στο καθένα με τη σειρά, τα σπάρραξε και τα ἔφαγε με ευκολία.

Αν θέλεις, λοιπόν, να ζεις χωρίς κινδύνους, μην ἐμπιστεύεσαι τους ἐχθρούς σου και ἐμπιστεύσου τους φίλους σου, συντηρώντας τη φιλία.

