

# Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού

Θεματική ενότητα:  
Η αλήθεια στη ζωή μας



## 4. Αυθεντική ζωή: η ισότητα ανδρών και γυναικών

### Άντρας και γυναίκα, ο άνθρωπος

Η θέση της γυναίκας  
πριν τον Χριστό

Οι άνθρωποι δεν θεωρούσαν πάντοτε τις γυναίκες ίσες με τους άντρες. Σε κάποιους λαούς μάλιστα οι άντρες ευχαριστούσαν τον Θεό που δεν τους έκανε γυναίκες. Για πολύ καιρό, σ' ολόκληρο τον κόσμο, μεταχειρίζονταν τις γυναίκες σαν αντικείμενα, σαν πράγματα που μπορούσαν ν' ανταλλάσσονται. Μελετώντας την ιστορία, παρατηρούμε ότι οι βασιλιάδες έδιναν γυναίκες σε άλλους βασιλιάδες, για να μεγαλώσουν το βασίλειό τους ή για να κάνουν ειρήνη με τους γείτονές τους. Τα κορίτσια ήταν ιδιοκτησία των πατεράδων τους και όταν τα πάντρευαν γίνονταν ιδιοκτησία των συζύγων τους. Δεν δικαιούνταν να κυκλοφορούν ελεύθερα, να μιλούν για δημόσια θέματα, να ψηφίζουν ή να διαλέγουν τον άντρα που θα παντρευτούν.



Τέτοιες ιδέες είχαν πολλοί Εβραίοι, παρότι το ιερό τους βιβλίο, η Παλαιά Διαθήκη, θεωρεί τον άντρα και τη γυναίκα ισότιμους\*. Εκεί αναφέρεται ότι ο Θεός έπλασε τον άνδρα και τη γυναίκα ίσους, με σκοπό να αγαπά ο ένας τον άλλο τόσο πολύ, ώστε να τον θεωρεί σαν μέρος του εαυτού του. Διότι πραγματική αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει εκεί που κάποιος θεωρεί τον άλλο κατώτερό του.

**ισότιμος\*** : που έχει ίση ή ίδια αξία με άλλον, ή που έχει ίσα ή ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με άλλον

Η θέση της γυναίκας  
κατά τον ερχομό του Χριστού

Τα πράγματα άρχισαν ν' αλλάζουν όταν ο Χριστός έγινε άνθρωπος κι έμεινε μαζί μας για να μας δείξει πώς πρέπει να ζούμε.



Εικ. 21

Συμπεριφέρθηκε με αγάπη προς τις γυναίκες, παρόλο στην εποχή του όλοι τις θεωρούσαν κατώτερες από τους άντρες. Μιλούσε σε αυτές με σεβασμό και ανέφερε κάποιες στη διδασκαλία του, προβάλλοντάς τις ως καλά παραδείγματα για τους χριστιανούς. Δεν θεωρούσε ότι ο ρόλος των γυναικών ήταν μόνο να υπηρετούν τους άντρες στο σπίτι. Ένα περιστατικό που δείχνει τη στάση του προς τις γυναίκες είναι και το ακόλουθο:



## Ο Χριστός επισκέπτεται τη Μάρθα και τη Μαρία

«Ο Ιησούς, καθώς πορευόταν με τους μαθητές του, μπήκε σ' ένα χωριό, και τον υποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδερφή που ονομαζόταν Μαρία, που κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε, λοιπόν, στον Ιησού και του είπε:

- Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδερφή μου με άφησε μόνη να σας περιποιούμαι; Πες της, λοιπόν, να με βοηθήσει.

Ο Ιησούς της αποκρίθηκε:

- Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι κι αγωνιάς για τόσα πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία, και κανείς δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει» (Λουκάς, 10:38-42).



Εικ. 22

Ο Κύριος δεν λέει στη Μαρία να βοηθήσει τη Μάρθα στο σπίτι. Αντίθετα, κάνει παρατήρηση στη Μάρθα ότι ασχολείται με πολλά πράγματα υπηρετώντας τους άλλους στο σπίτι και αγνοεί το πιο σημαντικό, που είναι οι μεγάλες αλήθειες της διδασκαλίας του. Θεωρεί, δηλαδή, ο Χριστός ότι και οι γυναίκες, όπως και οι άντρες, είναι φτιαγμένες για τα ανώτερα θέματα της ζωής και ιδιαίτερα γι' αυτά που ήρθε ο Χριστός να διδάξει στους ανθρώπους. Τη συμπεριφορά αυτή του Χριστού τη συναντάμε και σε άλλες περιπτώσεις στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Κατά τη διδασκαλία του, δέχεται ως μαθήτριες γυναίκες (Λουκάς, 8:1-3) και συζητά σοβαρά θεολογικά ζητήματα με τη Σαμαρείτιδα, η οποία ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα άλλης φυλής (Ιωάννης, 4:1-42). Ακόμη θεραπεύει την κόρη της Χαναναίας επαινώντας τη Χαναναία λέγοντας: “Ω, γύναι, μεγάλη η πίστις! Γενηθήτω σοι ως θέλεις” (Ματθαίος, 15:28). Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Γαλάτες αναφέρει ότι «εις τη βασιλεία του Χριστού, δεν υπάρχουν διαφορές εθνικότητας, τάξης και φύλου. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα, διότι όλοι εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος, δια μέσου του Ιησού Χριστού» (3:28).

Για τον Θεό είμαστε όλοι ίσοι, άντρες και γυναίκες και κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρίσματα, τα οποία πρέπει να καλλιεργήσει, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του τον καλύτερο εαυτό του. Έτσι, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, θα ακολουθήσουμε ευκολότερα τον δρόμο προς τον Θεό.

### 1. Συζητούμε στην τάξη.

- α) Τι πίστευαν παλαιότερα οι άνθρωποι για τις γυναίκες και πώς τους συμπεριφέρονταν;
- β) Τι αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του άνδρα και της γυναίκας;
- γ) Τι άλλαξε με τον Χριστό και τη διδασκαλία του;
- δ) Μπορείς να διηγηθείς το περιστατικό με τη Μάρθα και τη Μαρία;
- ε) Ποια αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης μάς βοηθούν να καταλάβουμε ότι άνδρες και γυναίκες είναι ίσοι για τον Θεό;

## 4. Αυθεντική ζωή: η ισότητα ανδρών και γυναικών

2. Συμπληρώνουμε τις σελίδες γράφοντας μια μικρή παράγραφο για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία πριν τον Χριστό (π.Χ.) και μετά τον Χριστό (μ.Χ.):



Θέση της γυναίκας στην κοινωνία  
πριν το Χριστό (π.Χ.)



Θέση της γυναίκας στην κοινωνία  
μετά το Χριστό (μ.Χ.)



### ΠΑΡΑΘΕΜΑ

#### Η γυναίκα αλλάζει... θέση

Στα χρόνια πριν τον Χριστό, οι άνδρες θεωρούσαν ότι οι γυναίκες δεν ήταν τόσο έξυπνες όπως αυτοί. Έτσι, οι γυναίκες δεν χρειάζονταν να μαθαίνουν γράμματα ούτε και μπορούσαν να ασχοληθούν με μεγάλα φιλοσοφικά θέματα. Ο Χριστός, όμως, δεν δέχεται αυτή την αντίληψη. Γι' αυτό, κάνει κάτι που ήταν αδιανόητο για τους ανθρώπους της εποχής του. Συνομιλεί με μια γυναίκα για το πιο σημαντικό θέμα της ανθρώπινης ζωής, για τον Θεό και τη νέα ζωή που μας προτείνει. Καθ' οδόν

προς τη Σαμάρεια, ο Χριστός συναντά σε ένα πηγάδι μια γυναίκα Σαμαρείτιδα και ξεκινά μαζί της μια συζήτηση για τη δίψα του ανθρώπου για αληθινή ζωή. Της αναφέρει, μάλιστα, μεγάλες αλήθειες για τη ζωή της αλλά και για το πώς πρέπει να λατρεύουν οι άνθρωποι τον Θεό.

Το περιστατικό αυτό διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 4ο κεφάλαιο του ευαγγελίου του. Ο διάλογος με μια γυναίκα ήταν τόσο αδιανόητο για την εποχή, ώστε και η ίδια η Σαμαρείτιδα στην αρχή εκπλήττεται που ο Χριστός της απευθύνει τον λόγο. Ακόμα και οι ίδιοι οι μαθητές του ξαφνιάζονται για την αναπάντεχη συνομιλία του δασκάλου τους με τη Σαμαρείτιδα.

3. Συζητούμε στην τάξη.

**A.** Ποια εμπόδια ξεπέρασε ο Χριστός συνομιλώντας με τη Σαμαρείτιδα;

**B.** Σήμερα τα κορίτσια έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για μόρφωση με τα αγόρια σε όλες τις χώρες της γης;

**Γ.** Ο Χριστιανισμός δέχθηκε από την αρχή τις γυναίκες ως εξίσου ικανές με τους άνδρες για σπουδές.

**Δ.** Πληρώνονται το ίδιο άνδρες και γυναίκες, που έχουν τα ίδια προσόντα, όταν κάνουν την ίδια εργασία;



Εικ. 24