

3. Αυθεντική ζωή: η δικαιοσύνη

Οι ζωγραφιές της Αντωνίας

Η Αντωνία, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχει πολλά ενδιαφέροντα και πολλά χαρίσματα. Ένα από τα ενδιαφέροντά της είναι η κατασκευή ομοιωμάτων παλιών καραβιών. Επειδή όμως τα υλικά για την κατασκευή τους κοστίζουν, και το χαρτζιλίκι από τους γονείς δεν φτάνει, η Αντωνία ζωγραφίζει πίνακες, τους οποίους στη συνέχεια εκθέτει και πωλεί. Έναν τέτοιο πίνακα αγόρασε η Ελένη.

Ύστερα από λίγο καιρό βγήκαν τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού ζωγραφικής. Το πρώτο βραβείο δόθηκε στον πίνακα της Ελένης. Ο πίνακας όμως αυτός, ήταν ο πίνακας που η Ελένη είχε αγοράσει από την Αντωνία. Σε λίγες μέρες θα γινόταν και η τελετή βράβευσης.

Χαρές η Ελένη που βραβεύτηκε! Συνεντεύξεις στα κανάλια, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Όλες οι εφημερίδες είχαν τη φωτογραφία της. Ότι το βραβευμένο έργο δεν το ζωγράφισε η ίδια, ήταν μια λεπτομέρεια. Και την είχε ολότελα ξεχάσει!

Ζωή Κανάβα, *Το αλφαβητάρι της Κυριακής*, (διασκευή)



Εικ. 12

1. Συζητούμε στην τάξη.

2. Γράφουμε τις σκέψεις μας.

1. Ποιο πρόβλημα είχε η Αντωνία με το χαρτζιλίκι της; Τι λύση βρήκε;

2. Τι συνέβη μ' ένα από τα σχέδιά της;

4. Τι πιστεύεις ότι θα 'πρεπε να κάνει η Ελένη και τι η Αντωνία;

3. Πώς θα χαρακτήριζες την πράξη της Ελένης να μην αναφέρει ότι ήταν η Αντωνία που ζωγράφισε το έργο τέχνης;

5. Πώς νομίζεις ένωσε η Αντωνία μετά από αυτό που συνέβη;

Πώς θα ένιωθες αν ήσουν στη θέση της Αντωνίας και τι θα έκανες γι' αυτό;

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Γράφουμε την τελευταία παράγραφο με ένα δικαιότερο τέλος.

4. Σχολιάζουμε το σκίτσο.

Χαρές η Ελένη που βραβεύτηκε!.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Εικ. 13

3. Αυθεντική ζωή: η δικαιοσύνη

Ο δίκαιος άνθρωπος μιμείται τον Χριστό

Δικαιοσύνη σημαίνει όλοι είμαστε ίσοι και πρέπει να μοιραζόμαστε σωστά τα διάφορα αγαθά. Πρέπει όμως να αγωνιστούμε για να είμαστε δίκαιοι. Πολλές φορές, αν και γνωρίζουμε ότι αδικούμε τον διπλανό μας, δεν νοιαζόμαστε για το κακό που κάνουμε, επειδή πάνω απ' όλα τοποθετούμε το συμφέρον μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάς εξηγεί ότι κανείς άνθρωπος δεν γεννιέται άδικος. Αν όμως κάποιος γίνει εγωκεντρικός, τότε αδικεί τον αδελφό του, με αποτέλεσμα και τον αδελφό του να δυσκολεύει και τον εαυτό του να καταστρέφει.

Ο Μέγας Βασίλειος μας συμβουλεύει να μιμούμαστε την αληθινή δικαιοσύνη, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος θυσιάστηκε άδικα για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Έτσι, μας έδειξε ότι η δικαιοσύνη του είναι η μεγάλη του αγάπη και η αυτοθυσία του για μας. Αυτοθυσία που μπορούμε να μιμηθούμε όταν εγκαταλείψουμε το δικό μας θέλημα και υπηρετήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Έτσι η δικαιοσύνη μας συνδέεται με την αγάπη. Όσοι πιστεύουμε σ' αυτή τη δικαιοσύνη, μπορούμε ν' αγωνιστούμε, ώστε να την εφαρμόσουμε στις σχέσεις μας με όλους τους άλλους.

Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ (δασκευή)

1. Συζητούμε τα ερωτήματα.

2. Γράφουμε τις σκέψεις μας.

Γιατί είναι δύσκολο να είμαστε δίκαιοι/ες με όλους/ες;

Πότε μιμούμαστε την αληθινή δικαιοσύνη που είναι ο ίδιος ο Χριστός;

Αναφέρουμε παραδείγματα που μπορούμε να θυσιάσουμε το δικό μας συμφέρον για το καλό των άλλων.

Γράφω ένα παράδειγμα από τη ζωή μου που αδικήσα κάποιον άτομο.

Γράφω πώς ένιωσα και πώς θα μπορούσα να επανορθώσω την αδικία.

3. Συζητούμε: Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες και προσπαθεί η καθεμία να διατυπώσει επιχειρήματα υπέρ ή εναντίον της πιο κάτω θέσης.

«Όσοι έχουν πρέπει να δίνουν σε αυτούς που δεν έχουν».



Εικ. 14

Σημειώσεις για συζήτηση:

Για έναν πιο δίκαιο κόσμο

Ο Χριστός περιόδευε με τους μαθητές του και κήρυττε το χαρούμενο μήνυμα για τον ερχομό του καινούριου κόσμου του Θεού. Μια μέρα, που τον ακολούθησε πλήθος κόσμου για να τον δει και να τον ακούσει, ανέβηκε σ' ένα βουνό κι άρχισε να τους μιλάει για τον καινούριο και δίκαιο κόσμο που ήρθε να θεμελιώσει στη γη. Όσοι θ' αγωνιστούν γι' αυτό τον κόσμο, είναι για τον Χριστό άνθρωποι που θα έχουν αιώνια χαρά:

«Μακάριοι είναι αυτοί που συμπονούν και βοηθούν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, γιατί θα νιώσουν την καλοσύνη του Θεού.

Μακάριοι είναι αυτοί που μετανιώνουν για τα λάθη που έχουν κάνει και λυπούνται για το κακό στον κόσμο γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από τον Θεό.

Μακάριοι είναι αυτοί που πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, γιατί θα έρθει μια μέρα που το κακό θα νικηθεί και το θέλημα του Θεού θα πραγματοποιηθεί.



Εικ. 15

Έχετε ακούσει πως η εντολή έλεγε: “Ν’ αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου”. Εγώ σας λέω ν’ αγαπάτε τους εχθρούς σας, να εύχεστε καλά γι’ αυτούς που σας κακολογούν, να κάνετε το καλό σε όσους σας μισούν και να προσεύχεστε γι’ αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του Θεού, που ανατέλλει τον ήλιο του σε καλούς και κακούς και ρίχνει τη βροχή του πάνω σε όλους, δίκαιους και άδικους» (Ματθαίος, 5:43-45).

Στον κόσμο που φέρνει ο Χριστός βασιλεύει η αγάπη, η ειρήνη, η δικαιοσύνη και η αδελφσύνη, είναι ένας κόσμος όπου αγωνιζόμενοι να γίνουμε καλύτεροι, κάνουμε και τη ζωή των γύρω μας πιο όμορφη.

1. Συζητούμε στην τάξη.

2. Αντιστοιχίζουμε τις φράσεις που είπε ο Χριστός.

Τις εξηγούμε με δικά μας λόγια.



1. Ποιοι θα είναι πάντα χαρούμενοι, σύμφωνα με το Χριστό;

2. Πώς θα είναι ο καινούριος κόσμος που περιγράφει ο Χριστός;

3. Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς;

Μακάριοι είναι αυτοί που συμπονούν και βοηθούν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη,

Μακάριοι είναι αυτοί που μετανιώνουν για τα λάθη που έχουν κάνει, και λυπούνται για το κακό στον κόσμο

Μακάριοι είναι αυτοί που πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη,

• γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό.

• γιατί θα έρθει μια μέρα που το θέλημα του Θεού θα πραγματοποιηθεί.

• γιατί θα νιώσουν την καλοσύνη του Θεού.

3. Αυθεντική ζωή: η δικαιοσύνη

Η βοήθεια της Εκκλησίας

Η Εκκλησία, υπακούοντας στις εντολές του Χριστού, αγωνίζεται να βοηθήσει τους αδικημένους και αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Ο Απόστολος Παύλος, στα πρώτα βήματα του χριστιανισμού, κάνει έρανο στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας και της Ελλάδας, για να προσφέρει βοήθεια στους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ που πεινούν.

Αργότερα, στα βυζαντινά χρόνια, η Εκκλησία δείχνει τη μεγάλη φιλανθρωπία της όταν δημιουργεί ξενώνες, ορφανοτροφεία, πτωχοκομεία και νοσοκομεία και φροντίζει με αγάπη τα ορφανά, τις χήρες, τους φτωχούς και τους φυλακισμένους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει τότε μεγάλο αγώνα να πείσει τους πλούσιους της εποχής του να προσφέρουν στους φτωχούς λέγοντάς τους: «Ο Θεός δεν σου έδωσε χρήματα για να τα φυλάς και να καταστραφείς, αλλά για να τα μοιράζεις και να σωθείς». Ο Άγιος εκφράζεται με μεγάλη χαρά όταν χριστιανοί άρχοντες ξεπερνούν τον εγωκεντρισμό και προσφέρουν απλόχερα στους συνανθρώπους τους απαλύνοντας τη φτώχεια τους.

Στην εποχή μας, παρόλη την τεχνολογική και οικονομική πρόοδο, η αδικία απλώνεται σ' όλο τον κόσμο και παίρνει διάφορες μορφές. Σε κάποιες χώρες κακομεταχειρίζονται τις γυναίκες και δεν τις αντιμετωπίζουν ως ίσες με τους άντρες, αλλού τα παιδιά εργάζονται σαν σκλάβοι, αλλού κυριαρχεί η οικονομική εκμετάλλευση των φτωχών από τους πλούσιους. Ιδιαίτερα σήμερα, που η οικονομική κρίση έχει δυσκολέψει πολύ την καθημερινή ζωή πολλών συνανθρώπων μας, η Εκκλησία αναλαμβάνει να συμπαρασταθεί στους αδικημένους προσφέροντάς τους βοήθεια και αγάπη, για να μπορούν να βλέπουν κι αυτοί με ελπίδα το μέλλον τους.



Εικ. 16

3. Συζητούμε στην τάξη.

- * Ποιες αδικίες υπάρχουν σήμερα στον κόσμο;
- * Πώς ανταποκρίθηκε η Εκκλησία στο κάλεσμα του Χριστού για τη δημιουργία ενός δίκαιου κόσμου;
- * Έχουμε καταφέρει να πετύχουμε αυτό τον νέο κόσμο;

Δικαιολογούμε την άποψή μας.

4. Σχολιάζουμε ένα έργο τέχνης.



Εικ. 17

Μελετούμε τις πιο κάτω πληροφορίες* για το έργο τέχνης και συμπληρώνουμε:

Τι πιθανόν να συμβολίζουν τα παρακάτω;

Η καλύβα

Η σύριγγα

Το βιβλίο

Τα δέντρα

*Σε διεθνή παιδικό διαγωνισμό τέχνης που διοργάνωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 2007 με θέμα «Μπορούμε να σταματήσουμε τη φτώχεια» συμμετείχαν πάνω από 12,000 παιδιά από 124 χώρες.

Το πιο πάνω έργο τέχνης ανήκει σε έναν από τους έξι νικητές του διαγωνισμού, τον ΡΟΥΦΑΡΟ ΝΤΟΥΡΙ, ένα 11χρονο αγόρι από τη Ζιμπάμπουε.

5. Κάνουμε μια έρευνα.

Οργανώνουμε μια επίσκεψη στον ιερό ναό της περιοχής κοντά στο σχολείο μας και συναντούμε πρόσωπα που μπορούν να μας μιλήσουν για την προσφορά της Εκκλησίας στους ανθρώπους της ενορίας ή της κοινότητας. Τέτοια πρόσωπα μπορεί να είναι ο ιερέας, ένα μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής είτε ένα μέλος του χριστιανικού συνδέσμου.



Νίκη Θρουμπάρη, *Η Εκκλησία*, Δημοτικό Ταμασού (2012)

<p>Τα ερωτήματά μας:</p>	<p>Οι απαντήσεις που πήραμε:</p>
--------------------------	----------------------------------

6. Σε όλες τις ενορίες της Κύπρου έφτασαν κυνηγημένοι πρόσφυγες μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Ερευνούμε ποια ήταν η προσφορά της Εκκλησίας της κοινότητάς μας προς αυτούς τους ανθρώπους.

7. Υποστηρίζουμε τους αδικημένους ανθρώπους που ζουν γύρω μας.

Οργανώνουμε ένα παζαράκι με χειροποίητα αντικείμενα που θα φτιάξουμε στην τάξη και στον ελεύθερό μας χρόνο και με τα χρήματα που θα μαζέψουμε μπορούμε να:

.....
.....
.....
.....
.....



3. Αυθεντική ζωή: η δικαιοσύνη

Αγωνιστές που εμπνεύστηκαν από τον Χριστό

1. Διαβάζουμε τα κείμενα και υπογραμμίζουμε τις αδικίες που υπήρχαν στις χώρες των δύο αγωνιστών.

Ιωάννης Μακρυγιάννης

Ο στρατηγός Μακρυγιάννης πολέμησε κατά την ελληνική επανάσταση του 1821 εναντίον των Τούρκων Οθωμανών για να έχουν και οι Έλληνες ελευθερία, ειρήνη και δικαιοσύνη. Όταν όμως ελευθερώθηκε η Ελλάδα και είδε άλλους συναγωνιστές του να πλουτίζουν και να λαμβάνουν αξιώματα κι άλλους να ζουν στα όρια της πτώχιας και να αδικούνται έγγραψε:



Εικ. 18

«Κι όσα σημειώνω τα σημειώνω γιατί δεν υποφέρνω να βλέπω το άδικο να πνίγει το δίκιο... Ένα πράμα μόνο με παρακίνησε κι εμένα να γράψω: ότι τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσομεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί να τη φυλάμε κι όλοι μαζί, και να μη λέγει ούτε ο δυνατός “εγώ”, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς “εγώ”; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει “εγώ”· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λένε “εμείς”. Είμαστε στο “εμείς” κι όχι στο “εγώ”».

Απομνημονεύματα Ι. Μακρυγιάννη

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ένας γενναίος αγωνιστής που γεννήθηκε στην Ατλάντα των ΗΠΑ, πρόσφερε τον εαυτό του στον αγώνα για την ισότητα και τη δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο ίδιος ήταν μαύρος κι ένιωθε βαθιά μέσα του την αδικία και τις διακρίσεις των λευκών εναντίον όσων είχαν άλλο χρώμα, όπως αυτός. Ο αγώνας του ήταν τόσο δύσκολος, ώστε τελικά δολοφονήθηκε για τις ιδέες του. Ωστόσο, το κήρυγμά του έμεινε ζωντανό, και τελικά έγινε πραγματικότητα! Αυτό που κράτησε το κήρυγμά του ζωντανό ήταν η φλόγα της αγάπης του για τον Θεό και τον άνθρωπο, όσο διαφορετικός και αν είναι ο συνάνθρωπος. Έλεγε: «Ο άνθρωπος δεν πρέπει να κρίνεται από το χρώμα του αλλά από το χαρακτήρα του και ονειρεύομαι τη μέρα που μικρά μαύρα αγόρια και κορίτσια θα κρατούσαν από το χέρι μικρά λευκά αγόρια και κορίτσια σαν αδέρφια τους».

Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού,
ΟΕΔΒ (διασκευή)



Εικ. 19

2. Ενώνουμε τις λέξεις με τα πρόσωπα.

Αμερική

φυλετικές
διακρίσεις

κήρυξε

Ελλάδα

ειρήνη

Ιωάννης
Μακρυγιάννης

Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ

ισότητα

πολέμησε

έγραψε

δικαιοσύνη

θυσιάστηκε

Επιστολή Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου προς πλούσιο χριστιανό

Αγαπητέ μου Γέμελλε,

Ο χριστιανός άρχοντας δεν φαίνεται απ' τη φορεσιά του ή απ' τους υπασπιστές και τους κλητήρες που τον συνοδεύουν. Φαίνεται απ' το ότι βοηθά όλους όσους έχουν ανάγκη, απ' το ότι διορθώνει τα κακώς έχοντα, απ' το ότι αποφεύγει κάθε μορφής αδικία. Ακόμη δεν επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί η δύναμη που του προσφέρει η εξουσία, για να διαστρέψει το δίκαιο...

Αγαπητέ μου Γέμελλε, χαίρομαι που έγινες το λιμάνι για τους ναυαγούς, το μπαστούνι για το τσακισμένο πόδι, ο πύργος που προστατεύει τους αδικημένους απ' τους κοινωνικά δυνατούς...

Αν και βρίσκομαι καθώς ξέρεις σε εξορία στην έρημο και σε πολύ στενόχωρες περιστάσεις, είμαι γεμάτος από πολλή χαρά, γιατί αισθάνεσαι και συ τη δικιά μας πνευματική ευχαρίστηση, που έγινες σύμμαχος στους αδικημένους.



Εικ. 20

Νίκος Μπουγάτσος, *Ο ορθόδοξος δρόμος για την πολιτική εξουσία* (διασκευή)

Με χριστιανική αγάπη

Ιωάννης επίσκοπος