

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δ' Δημοτικού

Θεματική ενότητα:
Με επιμονή στον αγώνα



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Με επιμονή στον αγώνα: Τα αδέρφια μας που υποφέρουν από την πείνα

Συμπαράσταση στα αδέρφια μας που πεινούν – Η παραβολή της Κρίσης

Την περασμένη Κυριακή, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κάτι διαφορετικό γινόταν έξω από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Πολύς κόσμος είχε μαζευτεί κρατώντας στα χέρια του χάρτινα κιβώτια. Ο Αλέξης και η Μαρίνα πλησίασαν και αυτοί στην Εκκλησία κρατώντας το δικό τους κιβώτιο. Μέσα σε αυτό υπήρχαν σακουλάκια με ξηρούς καρπούς, όσπρια, αλεύρι και άλλα τρόφιμα. Στη γωνιά του, ξεχώριζαν τα αγαπημένα πατατάκια και οι σοκολάτες των δύο παιδιών. Το κιβώτιο αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα, περιείχαν τρόφιμα, τα οποία η Εκκλησία θα έστελνε στη Ζιμπάμπουε, μια φτωχή χώρα με πολλά παιδιά που πεινούσαν.

Όλος ο κόσμος βρισκόταν εκεί για έναν ιερό σκοπό, όπως έλεγε ο πατήρ Κυριάκος. Μάλιστα, λίγη ώρα προηγουμένως, μπροστά στην Ωραία Πύλη, διάβαζε συγκινημένος το Ευαγγέλιο της Μέλλουσας Κρίσης.

Τονίζοντας κάθε λέξη θύμιζε σε όλους πως, όταν ο Χριστός έρθει στη Βασιλεία του, θα καθίσει πάνω στον θρόνο του, ενώ μπροστά του θα συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι. Τότε θα τους χωρίσει αναμεταξύ τους, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια (κατσίκια). Και τα μεν πρόβατα θα τα στήσει στα δεξιά του, ενώ τα ερίφια στα αριστερά του. Εκείνη τη στιγμή, ο Χριστός θα πει σ' αυτούς που θα είναι στα δεξιά του:



«- Ελάτε, οι ευλογημένοι τού Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία του Θεού, επειδή πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με φιλοξενήσατε, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ασθένησα και με επισκευθήκατε, σε φυλακή ήμουν και ήρθατε κοντά σε μένα.

Τότε, οι δίκαιοι θα του απαντήσουν, λέγοντας:

- Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σου δώσαμε φαγητό; Ή να διψάς και σου δώσαμε να πεις; Και πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλοξενήσαμε; Ή γυμνό και σε ντύσαμε; Και πότε σε είδαμε ασθενή ή σε φυλακή και ήρθαμε κοντά σε σένα;

Και απαντώντας ο Χριστός, θα τους πει:

- Σας διαβεβαιώνω πως αφού το έχετε κάνει αυτό έστω σε έναν από τους συνανθρώπους σας, το έχετε κάνει σε μένα.

Υστερα, ο Χριστός θα πει και σ' εκείνους που θα είναι στα αριστερά:

- Πηγαίνετε μακριά από μένα, επειδή πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ντύσατε, ασθενής και σε φυλακή και δεν με επισκευθήκατε.

Τότε θα του απαντήσουν κι αυτοί, λέγοντας:

- Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή σε φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε;

Μετά αυτός θα τους απαντήσει, λέγοντας:

- Σας διαβεβαιώνω πως αφού δεν το έχετε κάνει αυτό έστω σε έναν από τους συνανθρώπους σας, δεν το έχετε κάνει ούτε σε μένα. Και θα αποχωρήσουν, αυτοί μεν σε αιώνια καταδίκη, ενώ οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή».

(Ματθαίος, 25: 31-45)

Τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου αντηχούν αυτή τη στιγμή στα αυτιά της Μαρίνας και του Αλέξη, καθώς αποχαιρετούν το φορητό με το φορτίο, που κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο και ακολούθως στη Ζιμπάμπουε. Πόσο αληθινά, πόσο σημερινά τους φαίνονται!

1. Συμπληρώνουμε στη ζυγαριά της Θείας Δικαιοσύνης τους **δίκαιους** και τους **άδικους**, ανάλογα με την αξία τους, και περιγράφουμε δίπλα σύντομα το κριτήριο με το οποίο θα κρίνει ο Θεός τους ανθρώπους στη μέλλουσα κρίση.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

1. Με επιμονή στον αγώνα: τα αδέρφια μας που υποφέρουν από την πείνα

2. Συμπληρώνουμε το παρακάτω σχεδιάγραμμα που παρουσιάζει πώς αντιμετώπισαν τον συνάνθρωπό τους οι δύο ομάδες ανθρώπων, σύμφωνα με το παράδειγμα που μας δίνεται.

Ο Χριστός ευλογεί τους ανθρώπους, οι οποίοι όταν ...		Ο Χριστός δεν ευλογεί τους ανθρώπους, οι οποίοι όταν ...	
πείνασα	μου έδωσαν να φάω.	πείνασα	δεν μου έδωσαν να φάω.
δίψασα
ήμουν ξένος	ήμουν ξένος
ήμουν γυμνός
ασθένησα	ασθένησα
.....

3. Συζητούμε και γράφουμε τους τρόπους που μπορούμε σήμερα να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας και να τους βοηθήσουμε.


.....
.....
.....
.....

4. Υποθέτουμε τι μπορεί να περιέχει στο φορτίο του το φορτηγό που κατευθύνεται για τη Ζιμπάμπουε και συμπληρώνουμε στον κατάλληλο χώρο κάποια από τα αντικείμενα που σκεφτήκαμε.



ΠΑΡΑΘΕΜΑ

Το Ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας της Κύπρου

Η συμβολή της Εκκλησίας της Κύπρου στην ανάπτυξη της Ορθόδοξης Ιεραποστολής είναι σημαντική και πολύτιμη. Η Εκκλησία της Κύπρου, σε κάθε ευκαιρία, διοργανώνει ερά-νους και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, από τις οποίες μαζεύει χρήματα, για να αποσταλεί βοήθεια σε συνανθρώπους μας που υποφέρουν, κυρίως από τη μάστιγα της πείνας. Την ίδια στιγμή, πολλές ενορίες των εκκλησιών μαζεύουν τρόφιμα και ρουχισμό ή και άλλα χρήσιμα αντικείμενα, τα οποία προσφέ-ρονται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ταυτόχρονα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Καταπο-λέμηση της Μάστιγας της πείνας, της Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου, οργανώνει με τους συνεργάτες του αποστολές ιατρών σε αφρικανικές χώρες όπως στη Μαδαγασκάρη, Κένυα, Τανζανία και αλλού. Με εισφορές από την Κύπρο κτίζει ναούς, κλινικές, σχολεία, ορφανοτροφεία και ανοίγει πηγάδια σε περιοχές, όπου οι Αφρικανοί στερούνται πόσιμου νερού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετέφερε μαζί με την υλική βοήθεια και την πνευματική στήριξη στην Αφρική, όταν την επισκέφτηκε. Βάπτισε χιλιάδες Αφρικανούς και ίδρυσε την Ιερατική Σχολή στην Κένυα. Έτσι, τοπικοί ιερείς συνεχίζουν μέχρι σήμερα το έργο της αγάπης του Χριστού μαζί με τους εθελοντές ιεραποστόλους.



Ιεραποστολικό έργο γίνεται από διάφορες Μητροπόλεις της Κύπρου σε πολλές χώρες της Αφρικής και όχι μόνο. Στη διπλανή φωτογραφία ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας βαπτίζει σε υπαίθριο χώρο παιδιά στην Τανζανία.

Μια Ματιά στον σημερινό Τύπο

Παγκόσμια πείνα έγκλημα διαρκείας...

Δημοσίευση: Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 28.11.2009

Κάθε ημέρα στον πλανήτη περίπου 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, πεθαίνουν από πείνα ή από τις άμεσες επιπτώσεις της πείνας, 826 εκατομμύρια άτομα υποφέρουν σήμερα από χρόνια και βαρύ υποσιτισμό. Ένα δισεκατομμύριο άτομα υποφέρουν από πείνα. Από αυτά, τα 34 εκατομμύρια ζουν στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Οι περισσότεροι, 515 εκατομμύρια, ζουν στην Ασία και αντιπροσωπεύουν το 24% του συνολικού πληθυσμού της γης. Αλλά αν δούμε το ποσοστό των θυμάτων, τότε, η νότια της Σαχάρας Αφρική πληρώνει τον βαρύτερο φόρο: 186 εκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα υποφέρουν μόνιμα από βαρύ υποσιτισμό, δηλαδή το 34% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής. Το καθημερινό τους φαγητό είναι 300 θερμίδες κάτω από το αποδεκτό επίπεδο επιβίωσης.

Κάθε 7 δευτερόλεπτα πεθαίνει στη Γη από πείνα ένα παιδί κάτω των δέκα ετών.

Γιάννης Κολλάτος

Έρχεται “τσουνάμι” παχυσαρκίας

Δημοσίευση: Statesmen, Ηλεκτρονική εφημερίδα γνώμης, 09.02.2011

Ενώ μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας, κάποιοι επιστήμονες, προειδοποιούν για **ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας**, καθώς ο δυτικός τρόπος ζωής εξαπλώνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, επηρεάζοντας ακόμα και τις φτωχότερες χώρες. Ένα περίπου δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από παχυσαρκία.

Τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν ότι περισσότερο από 10% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι παχύσαρκο, με τις δυτικές κοινωνίες να σημειώνουν το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης. Με την εξαίρεση ελαχίστων χωρών της περιοχής της Αφρικής και της Ασίας, που σημείωσαν μείωση στην παχυσαρκία, οι υπόλοιπες χώρες είδαν τον ρυθμό της παχυσαρκίας να αυξάνει.

2,8 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο, κυρίως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, από τη νοσογόνο παχυσαρκία, με τα στοιχεία να δείχνουν πως το 2010, περίπου 43 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε χρόνων ήταν υπέρβαρα.

Χρήστος Κατωπόδης

1. Μελετούμε τα πιο πάνω άρθρα και συμπληρώνουμε τα στοιχεία της πείνας και της παχυσαρκίας.

Στοιχεία Πείνας

100 χιλιάδες άνθρωποι

826 εκατομμύρια

Κάθε 7 δευτερόλεπτα

Στοιχεία Παχυσαρκίας

1 δισεκατομμύριο άνθρωποι.....

2.8 εκατομμύρια

43 εκατομμύρια παιδιά.....

Μια ματιά στο διαχρονικό μήνυμα της Αγίας Γραφής Μακάριοι οι Ελεήμονες

Ο πέμπτος μακαρισμός του Κυρίου αναφέρεται στους ελεήμονες: «Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Ο ίδιος ο Χριστός με το παράδειγμά του απέδειξε σε όλους μας ότι είναι οικτίρμων* και ελεήμων. Ο ελεήμων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι εκείνος που βοηθά τον πλησίον του με ό,τι του έχει δώσει ο Θεός, είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, για να καλυφτούν οι ανάγκες των πτωχών. Όμοια, ο ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι η ελεημοσύνη είναι μεγάλο αγαθό και δώρο του Θεού και όταν την εξασκούμε μας κάνει να μοιάζουμε, κατά το δυνατόν, με τον Θεό. Αυτή την

αλήθεια ακολούθησαν πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι έδωσαν την καρδιά, την ψυχή και ό,τι άλλο διέθεταν στις υπηρεσίες του συνανθρώπου τους, καταφέροντας να πάρουν ως δώρο την Αγάπη του Θεού. Η Εκκλησία μας έχει ονομάσει ως ελεήμονες τους αγίους, οι οποίοι στη ζωή τους διέθεταν συνεχώς ό,τι κατείχαν, ακόμη και το υστέρημά τους, στους συνανθρώπους τους. Τέτοιοι άγιοι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, που ήταν από την Κύπρο, ο Άγιος Φιλάρτος ο Ελεήμων και ο Όσιος Διονύσιος ο Ελεήμων.

οικτίρμων*: συμπονετικός, σπλαχνικός



2. Αν ζούσαν σήμερα οι άγιοι Ελεήμονες, τι θα μας έλεγαν;

A large, empty, rounded rectangular box with a green border, intended for a response to the question above.