



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Επίκαιρα

Μπροστά στον νεογέννητο Χριστό

Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ;



Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ, που φανερώθηκες στη γη ως άνθρωπος για εμάς; Διότι το κάθε δημιούργημα, που εσύ έπλασες, σου προσφέρει την ευχαριστία του· οι Άγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί το αστέρι, οι Μάγοι τα δώρα, οι βοσκοί τον θαυμασμό τους, η γη τη σπηλιά, η έρημος τη φάτνη· κι εμείς οι άνθρωποι τη μητέρα σου, την Παναγία· Εσύ που είσαι ο Θεός, ελέησέ μας.

Από τον εσπερινό των Χριστουγέννων



1. Ακούμε τον ύμνο.

Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἄστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.





2. Συμπληρώνουμε, έτσι, ώστε καθένα από τα δημιουργήματα του Θεού να προσφέρει το δικό του «ευχαριστώ» στον νεογέννητο Χριστό.



Οι _____,
τον ύμνο.



Οι ουρανοί,
το _____.



Οι Μάγοι,
τα _____.



Οι βοσκοί,
τον _____ τους.



Η γη, τη σπηλιά.



Η έρημος, τη φάτνη.



Κι εμείς οι άνθρωποι, τη μητέρα
σου,

Εικ. 76

Δέξου, Χριστέ, το δώρο μας

Χριστίνα: Εμείς τι δώρο να προσφέρουμε, παιδιά, στον νεογέννητο Χριστό, που για χάρη μας έγινε άνθρωπος;

Ανδρέας: Εγώ θα του προσφέρω το ποδήλατό μου.


Μάριος: Κι εγώ θα του χαρίσω ένα κουτί σοκολάτες.

Ελένη: Θα του δώσω μερικά από τα ρούχα μου.

Στυλιανός: Εγώ θα του αγοράσω ένα ζευγάρι παπουτσάκια.

Δασκάλα: Μπράβο σας, παιδιά μου! Ο Χριστός θέλει μόνο ένα «δώρο» από μας, την καρδιά μας, για να την καθαρίσει και να τη γεμίσει με τη χάρη του. Έτσι, θα γίνουμε άνθρωποι αγάπης προς τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Καθετί που θα προσφέρουμε στον πονεμένο συνάνθρωπό μας, το προσφέρουμε στον ίδιο τον Χριστό.



-  1. Τα παιδιά της παρέας προσφέρουν τα δώρα τους. **Κόβουμε και κολλούμε τα σωστά δώρα που πρόσφεραν τα παιδιά στον Χριστό (βλ. παράρτημα, σελ.101).**





Μάριος



Ελένη



Στυλιανός



2. Ελάτε παιδιά να προσφέρουμε κι εμείς τα δικά μας δώρα.

Ζωγραφίζουμε τα δώρα, που θα προσφέρουμε στον Χριστό.

