



Εικ. 17

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μια μεγάλη οικογένεια

Διαφορετικοί και αγαπημένοι


Η Θεία Λειτουργία μάς ενώνει



Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και έζησε μαζί μας πριν πολλά χρόνια. Μαθαίνουμε για όσα έκανε για μας από αυτά που έγραψαν οι μαθητές του στο Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Μάρκος γράφει ότι ο Χριστός έφαγε με τους μαθητές του στο δείπνο του Πάσχα. Ύστερα, πήρε ψωμί, το ευλόγησε και το μοίρασε στους μαθητές του λέγοντάς τους: «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα τους έδωσε το ποτήρι με το κρασί, ήπιαν απ' αυτό όλοι και τους είπε: «Αυτό είναι το αίμα μου, που χύνεται για χάρη όλων των ανθρώπων» (Μάρκος, 14).

Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Χριστός είναι ένας και γινόμαστε όλοι ένα, όταν κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του. Από τότε, όλοι οι χριστιανοί, όποτε τελούμε τη Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία, κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, ενωνόμαστε μαζί του και μεταξύ μας.



-  1. Συμπληρώνουμε τα λόγια του Χριστού, όπως τα έγραψε ο Απόστολος Μάρκος, με τις πιο κάτω λέξεις.

φάτε, κρασί, ευλόγησε, σώμα, αίμα

Ο Ιησούς πήρε ψωμί, το και το μοίρασε στους μαθητές του λέγοντάς τους: «**Πάρτε και, αυτό είναι το** μου». Ύστερα τους έδωσε το ποτήρι με το, ήπιαν απ' αυτό όλοι και τους είπε: «**Αυτό είναι το μου, που χύνεται για χάρη όλων των ανθρώπων**».



Το σιτάρι και το σταφύλι

Το σιτάρι το μαζεύουμε σπυρί σπυρί από τα χωράφια. Το ένα εδώ, το άλλο εκεί, στο 'να χωράφι το ένα σπυρί, σ' άλλο χωράφι το άλλο. Μαζεύονται, αλέθονται και γίνονται όλα αλεύρι, για να φτιάξουμε το ψωμί.

Το ίδιο γίνεται και με το σταφύλι. Μαζεύουμε τα τσαμπιά, στύβουμε τις ρόγες και βγάζουμε τον χυμό τους, για να κάνουμε το κρασί. Το ψωμί, που το λέμε και πρόσφορο, και το κρασί τα παίρνουμε στον ναό για τη Θεία Λειτουργία. Τα προσφέρουμε στον Θεό κι ο Θεός τα κάνει Σώμα και Αίμα του Χριστού, για να κοινωνήσουμε, να ενωθούμε μαζί του.

(Γ. Σουρέλλη, 2002, διασκευή)

 2. Βρίσκουμε λέξεις από το κείμενο και τις γράφουμε κάτω από τα σχέδια.



Σώμα και Αίμα Χριστού

Οι χριστιανοί ενώνονται στον ναό

Το σιτάρι και το σταφύλι μαζεύονται από χωράφια και αμπέλια, αλέθονται και στύβονται, για να γίνουν ψωμί και κρασί. Έτσι γίνεται και με τους χριστιανούς. Ξεκινούν ο καθένας απ' το σπίτι του, για να μαζευτούν όλοι στον ναό. Είναι διαφορετικοί, μα στον ναό της ενορίας τους ενώνονται με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και γίνονται όλοι ένα.

(Γ. Σουρέλλη, 2002, διασκευή)



1. Σχεδιάζουμε τους χριστιανούς να πηγαίνουν στον ναό. Τους ενώνουμε με γραμμές με τον Χριστό και μεταξύ τους.



Θεωμένοι και αδελφωμένοι



Ύστερα από κάθε Κοινωνία, ένιωθα ακόμη θεωμένος, γιατί μέσα στο σώμα μου είχα το ίδιο αίμα με τον Θεό. Έφερα τον Θεό μέσα μου. Ήμουν θεοφόρος. Έτσι κατάλαβα, γιατί οι πιστοί είναι χαρούμενοι και ωραίοι, όταν βγαίνουν από τη Θεία Λειτουργία, όπως τα παιδιά που παίζουν θέατρο, που τα φωτίζουν τα φώτα της σκηνής. Είναι γιατί φέρουν τον Θεό μέσα τους, μέσα στο σώμα τους κι εκείνος τους φωτίζει. Ύστερα από κάθε Κοινωνία, δεν ένιωθα μόνο παιδί του Θεού, αλλά και αδελφός με όλους τους χριστιανούς.

(B. Γεωργίου, 2002, διασκευή)



2. Ενώνουμε τις λέξεις.

Λάβετε φάγετε	*	* Θεοφόροι
Σιτάρι - αλεύρι - πρόσφορο	*	* Αίμα
Πίετε εξ αυτού πάντες	*	* τούτο εστί το σώμα μου.
Σταφύλι - χυμός - κρασί	*	* Σώμα
 Χριστιανοί	*	* τούτο εστί το αίμα μου.





3. Γράφουμε τα λόγια του Χριστού προς τους μαθητές του. Χρωματίζουμε την αγιογραφία.

Πιείτε

.....
.....

Πάρτε

.....
.....

