

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄

Νεολιθική Εποχή

Οι άνθρωποι της Χοιροκοιτίας

Πού και πώς έφτιαχναν την κατοικία τους;
Πώς περνούσαν στην καθημερινή τους ζωή;

▣ Σχολείο: Θ' Δημοτικό Λεμεσού (Κ.Α)

▣ Επιθεωρητής: Παναγιώτης Κύρου

▣ Διευθύντρια: Ιωάννα Αγγελίδου

▣ Δασκάλες που διδάσκουν ιστορία:

Ελπίδα Χαλλουμή- Κάρου

Δήμητρα Χατζησταύρου

- ▣ Στα πλαίσια του προγράμματος Comenius, στο οποίο ανήκει το σχολείο μας, έπρεπε να μελετήσουμε ένα σημαντικό ιστορικό χώρο της χώρας μας. Σαν μέρος του προγράμματος, δραματοποιήσαμε κομμάτια από τη ζωή των νεολιθικών ανθρώπων στη Χοιροκοιτία. Επιλέξαμε τη Χοιροκοιτία για δύο λόγους:
 1. Είναι μέρος της διδακτέας ύλης
 2. Ανήκει, από το 1998, στην Παγκόσμια Ιστορική Κληρονομιά της Unesco.

Ο χώρος/Τοποθεσία



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Το ιστορικό περιβάλλον



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Μελετούμε σχετικές πηγές



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Ποιοι είμαστε Η νεολιθική μας οικογένεια (1)



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Ποιοι είμαστε

Η νεολιθική μας οικογένεια (2)



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Ποιοι είμαστε

Η νεολιθική μας οικογένεια (3)



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Ποιοι είμαστε

Η νεολιθική μας οικογένεια (4)



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Επί τόπου μελέτη (1)



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Επί τόπου μελέτη (2)



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Επί τόπου μελέτη (3)



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Μοντέλα νεολιθικών σπιτιών



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Η δραματοποίηση αρχίζει. Είμαστε άνθρωποι της νεολιθικής εποχής



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Τα φαγητά πάνω στην εστία



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Οι άντρες ετοιμάζονται για κυνήγι



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Λίγη ξεκούραση



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Το κούφωμα - ως αποθηκευτικός χώρος



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Ας κυνηγήσουμε ζώα.
Φτιάξαμε όπλα από ξύλο και δέρμα.
Οι ίδιοι φορούμε δέρματα ζώων



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Ώρα για κυνήγι!



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Γυναίκες ετοιμάζουν το φαγητό και φτιάχνουν αντικείμενα από πηλό και ξύλο



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Αλέθουμε σπόρους σε πέτρινο χειρόμυλο



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Ετοιμάζουμε βότανα σε ξύλινο γουδί



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Γδέρνουμε δέρματα ζώων



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Ωχ! Ο εχθρός πλησιάζει. Βρίσκουμε κρυψώνες.



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Μάχη (1)



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Μάχη (2)



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Γιορτάζουμε την επιτυχία μας στο κυνήγι!



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρου,
Δήμητρα Χατζησταύρου

Απολαύσαμε κάθε στιγμή της δραματοποίησης!



Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρνου,
Δήμητρα Χατζησταύρου