

Ανδρέας Μικελλίδης (1913-1986)



Ο Ανδρέας Μικελλίδης ήταν Ελληνοκύπριος πολιτικός και ιατρός. Διετέλεσε Υπουργός Παιδείας και Υπουργός Υγείας της Κύπρου.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Ανδρέας Μικελλίδης γεννήθηκε στον Στρόβολο την 1 Μαΐου 1913. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Ακολούθως σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1932-1936). Ακολούθως, εργάστηκε ως βοηθός Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (1936-1938). Τον Μάιο του 1940, όταν ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ήταν σε εξέλιξη, υπηρέτησε στο Κυπριακό Σύνταγμα ως αξιωματικός στην Ελλάδα και στην Αλεξάνδρεια. Συνελήφθη αιχμάλωτος και κρατήθηκε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στη Γερμανία. Απελευθερώθηκε το 1945. Για τις υπηρεσίες του στον πόλεμο του απενεμήθη το 1959 η βρετανική διάκριση του εταίρου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (M.B.E.).

Με υποτροφία της βρετανικής κυβέρνησης ακολούθησε μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου με ειδίκευση στη νευρολογία και στην ψυχολογία (1945-1947). Την περίοδο 1947-1965 διετέλεσε υπεύθυνος των κυβερνητικών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών Κύπρου.

Υπήρξε εκ των ιδρυτών της Σχολής Ασκησίμων Παίδων στη Λευκωσία το 1960 και της Παγκύπριας Εταιρείας Ψυχικής Υγιεινής της οποίας αποτέλεσε και πρόεδρος.[3] Επιπλέον, διετέλεσε πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Καθυστερημένων Παίδων, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σχολής Τυφλών και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολεμιστών Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμη, διετέλεσε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου «Ιπποκράτης».

Απεβίωσε το 1986.

Πολιτική διαδρομή

Στις 8 Αυγούστου 1974 διορίστηκε Υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση που σχημάτισε μετά την εισβολή ο προεδρεύων της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης. Συνέχισε ως Υπουργός Παιδείας μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 1976 στην Κυβέρνηση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, μετά την επιστροφή του Μακαρίου στην Κύπρου από το εξωτερικό, όπου είχε καταφύγει μετά το πραξικόπημα. Στις 10 Οκτωβρίου 1976 διορίστηκε Υπουργός Υγείας στην Κυβέρνηση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 1973, θέση στην οποία παρέμεινε και στην Κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού 1977 και στην Κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού 1978 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 1980.

Αθλητική διαδρομή

Υπήρξε αθλητής του κλασικού αθλητισμού (δρόμος, άλματα, βολές, δρόμος με εμπόδια) από τα μαθητικά του χρόνια. Το 1931 κατέρριψε το παγκύπριο ρεκόρ στον δρόμο 200 μέτρων (23,4 δευτερόλεπτα) και το παγκύπριο ρεκόρ στη λιθοβολία (16,95 μέτρα). Το 1939 δημιούργησε νέα παγκύπριο ρεκόρ στη σφαιροβολία (12,79 μέτρα) και βελτίωσε το δικό του ρεκόρ στη λιθοβολία με 20,05 μέτρα, το οποίο υφίστατο έως 1975. Το 1931 κέρδισε την κούρσα των 200 μέτρων στους Παγκύπριους Αγώνες. Το 1939 και το 1940 κέρδισε την πρώτη θέση στους Παγκύπριους Αγώνες στη σφαιροβολία και στη λιθοβολία. Το 1947 τερμάτισε στη δεύτερη θέση στους Πανελλήνιους Αγώνες στη λιθοβολία.

Επιπλέον, διετέλεσε αθλητής της σκοποβολής. Την περίοδο 1970-1983 ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Τ.Ε.ΣΚ.Ο.Ε.). Το 1983 δημιουργήθηκε η Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος μέχρι το θάνατό του.

Ακόμη, διετέλεσε μέλος της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Κύπρου (Τ.Ε.Σ.Κ.) που δημιουργήθηκε το 1947.